

About Us

De Polen in Nederland, maar ik veronderstel niet alleen, zijn gevoelig voor de perceptie van hun imago in dit land. Ieder van ons wil positief gezien worden in zijn nieuwe omgeving. Wij zijn benieuwd wat zij over ons schrijven en zeggen. Als het niet met onze mening overeenstemt, protesteren we soms, leggen we het soms uit, en soms proberen we ons niet te veel aan te trekken van de kritiek en doen we ons werk in de hoop dat de waarheid vroeg of laat wel boven water komt.

Het is echter goed te beseffen dat onze kijk op de zaak per definitie subjectief is en niet altijd samenvalt met zelfs de objectieve kijk van andere mensen. Het erkennen van de eigen karaktertrekken is een grote moed die de omgeving in staat stelt te aanvaarden wat anders is zonder het automatisch als slecht te bestempelen. Een dergelijke stoutmoedige poging werd ondernomen door het Samen.pl team (<https://samenj.pl>) in een briljant uitgevoerde serie. Maar het is ook goed om de dingen te belichten waar we niet alleen om lachen, maar waar we ook trots op zijn.

Dat is ons in Nederland al vele malen getoond. Grażyna Gramza schrijft erover in dit nummer. Henryk Sienkiewicz geeft ons in zijn open brief aan de Russische minister een glimp van voorvallen die meer dan 200 jaar geleden van grote invloed waren op de vorming van ons bewustzijn.

Dit en nog veel meer kunt u lezen in dit nummer. Ik wens u een prettige lezing.

Waldemar Pankiw